

Geboren willen worden

DE NOODKREET VAN DE ZIEL



SAMENGESTELD DOOR

Dr. Neroli Duffy M.B.B.S., B.Med.Sci.

Gebaseerd op de leringen van Elizabeth Clare Prophet

AMETHIST PERS

GEBOREN WILLEN WORDEN

De noodkreet van de ziel

Oorspronkelijke uitgave:

Dutch Edition Copyright © 2012 by SUMMIT PUBLICATIONS, INC.

Wanting to Be Born: The Cry of the Soul compiled by Dr. Neroli Duffy,
based on the teachings of Elizabeth Clare Prophet.

Copyright © 2002 Summit Publications, Inc.

All rights reserved.

Dit boek werd oorspronkelijk gepubliceerd in het Engels en gedrukt in de VS. Deze Nederlandse editie is gepubliceerd onder de voorwaarden van een licentieovereenkomst tussen AMETHIST PERS en SUMMIT UNIVERSITY PRESS.

63 Summit Way, Gardiner, Montana 59030-9314 U.S.A.

Tel.: 00-1-406-848-9500, Fax: 00-1-406-848-9555

E-mail: info@SummitUniversityPress.com

Web site: www.SummitUniversityPress.com

Summit University Press is een geregistreerde handelsnaam bij de U.S. Patent and Trademark Office en in andere landen.

Alle rechten voorbehouden.

Geboren willen worden – De noodkreet van de ziel samengesteld door Dr. Neroli Duffy. Gebaseerd op de leringen van Elizabeth Clare Prophet. Uitgegeven door Amethyst Pers. Alle rechten voorbehouden.

Snelliuspad 23A, 3817 TN Amersfoort

Tel.: 033 258 43 94, GSM 06 101 95 015

E-mail: amethystpers@planet.nl

Website: www.amethystpers.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, vertaald, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, openbaar gemaakt of uitgezonden, of gebruikt in welke vorm of media dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Summit University Press en Amethyst Pers, uitgezonderd een recensent, die korte passages mag aanhalen in een recensie.

Eerste druk, februari 2012.

ISBN: 978-90-71219-00-9



*Voor zielen van groot licht,
die geboren willen worden ...*

Wij stellen prijs op uw mening! Stuur uw mening over dit boek naar

The Summit Lighthouse Holland

Snelliuspad 23A, 3817 TN Amersfoort

of bel naar 033 258 43 94

of stuur een e-mail naar slh@hetnet.nl of amethistpers@planet.nl.

Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u ons mailen.

U kunt ook kijken op

www.summitlighthouse.nl en

www.facebook.com/Summit.Lighthouse



Inhoud

voorwoord	<u>7</u>
een tijdschema voor elke ziel	<u>9</u>
karma en reïncarnatie	<u>12</u>
een glimp van het spirituele leven van de ongeborene	<u>17</u>
de gevoeligheid van het kind in de schoot	<u>21</u>
adoptie – is het louter toeval?	<u>23</u>
de rol van de ouders in het tijdschema van de ziel	<u>26</u>
abortus vanuit een spiritueel gezichtspunt	<u>29</u>
mythes en redeneringen over abortus	<u>31</u>
de pre-existentie van de ziel	<u>36</u>
wij zijn spirituele wezens met een fysiek lichaam	<u>39</u>
de innerlijke kiem van onsterfelijkheid en de noodzaak van offers	<u>46</u>
het bewustzijn en de pijn van de ziel	<u>49</u>
de pijn van abortus	<u>53</u>

de pijn van het niet in incarnatie zijn	<u>56</u>
de abortering van een goddelijk plan - het perspectief van het kind	<u>58</u>
de emotionele, fysieke en spirituele gevolgen van abortus voor ouders	<u>60</u>
anticonceptie begint voor de conceptie	<u>66</u>
adoptie als alternatief	<u>68</u>
er is vergeving na abortus	<u>71</u>
het violette vuur strijkt relaties glad en transmuteert karma	<u>73</u>
de kwetsbaarheid van de naties	<u>75</u>
de wetten van universeel leven	<u>78</u>
zijn er geen uitzonderingen?	<u>82</u>
hoe zit het met verkrachting en incest?	<u>82</u>
hoe zit het met kinderen met een aangeboren afwijking?	<u>85</u>
als we beter zouden weten, zouden we beter handelen	<u>92</u>
de goddelijke oplossing	<u>95</u>
bronvermelding	<u>98</u>
extra informatie	<u>99</u>



Voorwoord

Een spiritueel begrip van het leven van de ziel en haar* relatie tot het lichaam dat voor haar gereed gemaakt wordt, heeft verandering gebracht in de manier waarop velen denken over abortus. Wij bieden deze spirituele leringen aan om alle mensen in staat te stellen verlichte keuzes te maken.

Abortus is een ingewikkelde kwestie. Er zijn veel argumenten vóór en tegen, en er bestaan veel mythes over. Vanuit een spiritueel gezichtspunt, echter, kunnen de antwoorden simpeler zijn dan we denken, en meer verstrekkend dan we ons ooit konden voorstellen.



* Wij gebruiken de voornaamwoorden 'zij' en 'haar' om de ziel aan te duiden, omdat elke ziel, of zij nu in een mannelijk of vrouwelijk lichaam woont, het vrouwelijke aspect van de mannelijke Geest is, ofwel het Hogere Zelf.



Een tijdschema voor elke ziel

Elke ziel heeft een tijdschema. Aartsengelen en kosmische wezens regisseren de tijdschema's van conceptie en geboorte voor elk kind. Deze tijdschema's worden ook gedirigeerd door specifieke meesterlijke wezens die de sponsors zijn van die ziel – de Goddelijke Ouders, zou je kunnen zeggen. De tijdschema's maken deel uit van Gods grootse ontwerp van het leven.

Bedenk hoe wonderbaarlijk je bent gemaakt, hoe God persoonlijk voor jou zorgde en zorgvuldig toezag hoe je opgroeide in de moederschoot. Jouw Vader-Moeder God bepaalde jouw conceptie, jouw ouders, jouw leven, jouw doel en de reden voor je bestaan. Je bent geboren op het exacte moment dat voor jou is bepaald.

Wat zou je doen als je niet geboren was? Hoe zou jij je spirituele bestemming dan verwezenlijken?

De abortus van een ziel is meer dan de abortus van een fysiek lichaam. Het is de abortus van de bestemming en het goddelijke plan van die ziel. Het is de abortus van

een individuele roeping van God, want God kiest voor elke ziel dit zeer speciale moment in de geschiedenis uit om terug te keren naar de aarde en deel te nemen aan het grote goddelijke plan.

Wanneer we het leven in de schoot aborteren, aborteren we de gelegenheid van een ziel wiens tijdschema voor incarnatie op aarde in de cycli van het leven aangebroken is.

Zelfs vóórdát een kind wordt verwekt, is het goddelijk plan van de ziel tot in de meest ingewikkelde details uitgewerkt. Het grootse ontwerp van God is zo exact dat op het moment van conceptie de genen in het minuscule embryo al geschikt zijn gemaakt voor de specifieke ziel die het zal bewonen.

Iedereen heeft een missie. Mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad, vertellen vaak dat hun missie hun medegedeeld is op bijeenkomsten met engelen en meesters van licht. Dit wordt vaak genoemd: 'levensoverzicht'. Aan het eind van haar tijd op aarde, maakt iedere ziel in wezen de balans op van het leven dat ze geleefd heeft. De successen en de mislukkingen worden alle gezien als leerervaringen. Degenen die na een bijna-doodervaring terugkeerden (en weer bij bewustzijn kwamen), deden dit meestal omdat ze een specifieke missie hadden die nog niet vervuld was. Ze kwamen terug met een wezenlijke doelbewustheid om datgene waarvoor zij naar de aarde kwamen, te vervullen.

Een kind gaat de baarmoeder binnen met een unieke missie en dezelfde doelbewustheid. Voordat de conceptie plaatsvindt, bepaalt een raad van spirituele toezichthouders, samen met het Hogere Zelf van de ziel, wanneer en waar en onder welke omstandigheden de ziel zal incarneren. Deze omstandigheden zijn afgestemd op de behoeften van de ziel teneinde haar de beste gelegenheid te geven haar levensdoelen op aarde te verwezenlijken en om het specifieke negatieve karma uit te werken dat is toegewezen om in een bepaalde incarnatie gebalanceerd en opgeruimd te worden.





Karma en reïncarnatie

De principes van karma en reïncarnatie kunnen ons helpen om veel van de uitdagingen van het leven te begrijpen. Met een dieper begrip van onze eigen plaats in het universum, ontwikkelen we een nieuw begrip van de abortuskwestie.

Karma is de wet van oorzaak en gevolg – zoals we zaaien, zo zullen we oogsten. Onze gedachten, gevoelens, woorden en handelingen sturen rimpelingen de wereld in. Wij beïnvloeden de wereld, net zoals de wereld ons beïnvloedt. Al het leven is energie, en energie wordt niet gecreëerd, noch vernietigd. Wat we uitzenden naar anderen, keert naar ons terug nadat het meer van hetzelfde heeft vergaard.

Als we positieve gedachten, gevoelens, handelingen en woorden uitzenden, komt hetzelfde naar ons terug. Als we deelnemen aan onvriendelijk of schadelijk gedrag, dan keert die negatieve energie naar ons terug om vereffend te worden. Het kan een schuld creëren die ontstaat ten opzichte van een persoon die zich aan de

ontvangende kant van onze misbruikte energie bevond. Als we slim zijn, vragen we om vergeving en herstellen we het onrecht dat gedaan is. Maar als de schadelijke handeling niet vereffend wordt door liefdevolle daden en dienstbaarheid aan het leven, kunnen we aan een persoon, of het leven zelf, een karmische schuld hebben, die terugbetaald moet worden in een toekomstig leven. We maken goed karma door anderen te dienen; door het uitzenden van liefde, vrede en compassie; door op te komen voor waarheid, het leven te verdedigen en rechtmatig te handelen. We maken negatief karma door negatieve handelingen, woorden, daden, gedachten en gevoelens – evenals door nalatigheid en niet-handelen. Niet vrijuit spreken wanneer we dat wel zouden moeten doen en op de achtergrond blijven en toezien, terwijl we behoren te handelen, zijn karmascheppende beslissingen.

Leven is geen sport voor toeschouwers. We oogsten wat we hebben gezaaid – gisteren, vijf minuten geleden en tienduizend jaar geleden. Interessant genoeg, oogsten we niet altijd meteen wat we hebben gezaaid. God heeft de cycli en de wetten van zijn universum afgekondigd, en velen van ons oogsten in een bepaald leven niet dat wat we gezaaid hebben in dat leven. Maar op het juiste moment, als de cycli keren, zal de energie die we hebben uitgezonden, weer terugkomen bij haar bron.

Het einde van het ene tijdperk en het begin van het andere, (van het Vissentijdperk naar het aanbreken van het Watermantijdperk) is een tijd waarin veel dingen

terugkeren om opgelost te worden. Karma keert terug op onze stoep om vereffend te worden. Hoe meer we kunnen vereffenen in deze overgangstijd, des te beter wordt het fundament voor het nieuwe tijdperk. We misschien niet wanneer ons karma terugkomt, maar God weet het, en ons Hogere Zelf weet het. En de wet is onfeilbaar en altijd rechtvaardig.

Als we spiritueel verstandig zijn, zullen we proberen om goed karma te zaaien. We hebben elke dag veel mogelijkheden om het leven te dienen en onze verantwoordelijkheden te handhaven, terwijl we alles doen wat we kunnen om anderen te helpen en onze gaven te delen. Onze familie, onze gemeenschap, ons werk en ons beroep vormen belangrijke middelen om dit te doen.

Tegelijkertijd proberen we terugkerend negatief karma te vereffenen. Het universum brengt vaak precies diegenen naar ons toe die we in vorige levens gekend hebben en die we nu kunnen dienen door een karmische schuld te vereffenen. Het begint vaak juist in onze familie.

God heeft ons in dit universum en in ons leven een vrije wil gegeven. We hebben veel vrijheid om te doen wat ons bevalt. Maar vrije wil werkt binnen grenzen. Zelfs in het fysieke vlak zijn we allemaal onderworpen aan de wetten van de natuur. Als we met onze vrije wil de keuze zouden maken om te proberen door de lucht te zweven, zouden we snel de wet van de zwaartekracht ervaren.

Als we deze wet begrijpen, kunnen we lijden vermijden, omdat we niet van hoge gebouwen zullen afstappen.

Op dezelfde manier moeten we allemaal leven volgens de wet van karma. Als we die wet begrijpen, kunnen we een hoop pijn vermijden. Dan zullen we begrijpen dat we met het uitoefenen van de vrije wil, keuzes kunnen maken die zullen bepalen wat zal volgen in ons leven, zegen of vloek, vreugde of verdriet – overeenkomend met wat we gezaaid hebben. Als je het leven bestudeert kun je duidelijk zien hoe deze wet altijd werkt.

In het Nieuwe Testament lezen we, 'Met God wordt niet gespot. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten'. Dit betekent dat we Gods wet van karma niet kunnen negeren of denken dat die niet op ons van toepassing is. Wat we uitzenden moet uiteindelijk terugkomen.

Als we aan het einde van ons mensenleven blijven zitten met karmische schulden die nog betaald moeten worden, geeft God ons, in zijn genade, de kans om terug te keren en alles in orde te maken. Reïncarnatie is een prachtige kans. Het is ook een genadevolle oplossing vergeleken bij de opvatting dat we na dit leven naar de hemel of naar de hel gaan. Realistisch gezien, zijn de meesten van ons waarschijnlijk voor beide opties niet klaar. In plaats daarvan, hebben we de kans om weer terug te komen om onze missie hier op aarde te voltooien. En dit is wat we het liefst zouden willen doen.

Jezus had dat grote verlangen. Hij zei, 'Ik moet het werk doen van hem die mij gezonden heeft', en 'De Vader werkt tot hier en ik werk'. Wij zijn ook gekomen om het werk van onze Vader te doen en we hebben een groot verlangen om ons eigen goddelijke plan te vervullen. Tegenwoordig hebben veel mensen een innerlijk begrip van karma. Voorbij karma is dharma – de vurige bestemming van de ziel, het verlangen om onze bestaansreden te vervullen.

Elke ziel die voorbereid wordt voor wedergeboorte wordt vervuld van het besef dat de onafgewerkte zaken moeten worden voltooid. We willen de wereld iets van onszelf geven. Het kan een creatieve gift zijn of een gift van liefde, beminnelijkheid en vriendelijkheid. Het kan een kleine handeling van liefdadigheid zijn of een kolossale prestatie. De gift die elk van ons op het levensaltaar zal leggen, zal variëren in overeenstemming met ons goddelijk plan.





Een glimp van het spirituele leven van de ongeborene

Bevestiging van een paar van deze spirituele waarheden vinden wij in het fascinerende werk van dr. Helen Wambach, klinisch psychologe en regressietherapeute, die pionierswerk verrichtte op het gebied van vorige levens en prenataal onderzoek. Haar onderzoeken geven ons een kijk op het spirituele leven van het ongeboren kind en de continuïteit van de ziel. Ze zei eens over haar werk: ‘Negentig procent van de mensen die bij mij komen hebben beslist beelden uit een vorig leven’.

In een onderzoek stelde zij vragen aan 750 mensen die onder hypnose waren over hun leven voor hun geboorte. Zij werkte deze gegevens uit in haar boek *De mens heeft vele levens*¹. Hoewel hypnose onder zekere omstandigheden gevaarlijk kan zijn en niet aan te raden

¹ Helen Wambach, *De mens heeft vele levens* (Uitgeverij Ankh-Hermes, 1991) Oorspronkelijke uitgave: *Life Before Life* (New York: Bantam Books, 1979)

is voor degenen die op het spirituele pad¹ zijn, zijn de bevindingen van dr. Wambach het waard om bestudeerd te worden. Deze onthullen dat de ziel zich bewust is van het tijdschema van haar missie.

Velen van haar proefpersonen wisten dat zij voor een speciale reden in de 20^e eeuw geboren waren en de meerderheid van hen zei dat zij deze tijdsperiode gekozen hadden 'vanwege de grote mogelijkheid tot spirituele groei'.

Dertig procent van dr. Wambachs proefpersonen wist dat zij gedurende deze tijd moesten leven om met bepaalde mensen te kunnen samenzijn. Sommigen verklaarden dat hun doel in dit leven 'was, om samen te zijn met een of enkele mensen die zij in vorige levens hadden gekend, om hun relaties uit te werken'. Anderen zeiden dat zij kwamen om een bepaalde missie te vervullen.

Dr. Wambach merkte op dat 'het grootste deel van deze groep zei, dat het doel van dit leven was, spiritueel te groeien en anderen te onderwijzen'. Een van haar proefpersonen zei: 'voor mijn geboorte was er een bijeenkomst en ik ondervond een gevoel van diepe liefde van een van mijn raadgevers. Hij vertelde mij hoe zeer ik ernaar verlangde om mijn levensplan te vervullen. Toen

¹ Hypnose, zelfs als die met de beste bedoelingen wordt toegepast, kan ons spiritueel kwetsbaar maken. Daardoor kunnen wij gaan openstaan voor elementen uit het onderbewuste en onbewuste van de hypnotiseur. Door hypnose kunnen wij ook voortijdig optekeningen of gebeurtenissen uit vorige levens blootleggen, waarmee wij nog niet kunnen omgaan.

je mij vroeg over het doel, was alles wat ik voelde een sterk gevoel van een plan'. Haar proefpersonen waren het erover eens dat 'anderen hen hielpen bij het kiezen van een volgend leven'. Van degenen die verklaarden dat zij voor hun geboorte raadgevers hadden gehad, zei negenenvijftig procent dat zij er meer dan een hadden gehad.

Wij hebben allen spirituele raadgevers in de hemel die ons voorbereiden op de ontmoeting van onze ziel met de uitdaging van ons karma in ons volgend leven: zij staan bekend als de Heren van Karma ofwel de Karmische Raad van Spirituele Toezichhouders.

Tussen twee levens in en gedurende het verblijf in de baarmoeder, is de ziel druk bezig zich voor te bereiden op de uitdagingen van het leven. De ziel wordt door spirituele wezens onderwezen op wat het etherische niveau wordt genoemd. Dit is een aspect van de hemelse wereld. Het is net zo echt en zo tastbaar als het fysieke niveau, maar wordt via de zintuigen van de ziel ervaren in een dimensie en een bewustzijn die zich buiten de fysieke gewaarwordingen bevinden. Degenen die een bijna-doodervaring hebben gehad, zeggen dat het etherisch niveau 'echter' aanvoelt dan de echte wereld. Het etherische niveau is een uitgestrekte en complexe wereld. Daar vinden wij opgevaren meesters, engelen en verheven lichtwezens. Wanneer zielen van licht zich zonder een fysiek lichaam tussen twee levens in bevinden, verblijven ze vaak in deze bestaansdimensie.

Hier krijgen ze les van engelen en meesters in etherische retraiteverblijven en spirituele universiteiten.

Terwijl je fysieke lichaam slaapt, heb je ook de gelegenheid om in je fijnere lichamen naar het etherische niveau te reizen om daar onderricht te ontvangen van je oudere broeders en zusters, de opgevaren meesters. Misschien herinner je je deze ervaringen niet bewust, maar ze zijn heel echt. Sommige mensen vangen een glimp op van hun ervaringen op innerlijke niveaus door middel van hun zielenherinneringen of hun dromen. Soms wordt de deur naar de lichtrijken, ons echte en eeuwige thuis, op een kier geopend, en kunnen wij hier doorheen gluren.

Voordat wij in incarnatie komen, verschijnt elke ziel voor de Heren van Karma om haar opdrachten voor dat leven te ontvangen. Wij hebben misschien veel beloften om ons aan te houden en opdrachten om te vervullen. Deze zijn specifiek voor iedere ziel. Sommige opdrachten hebben betrekking op karma dat is meegenomen uit vorige levens. Sommige opdrachten zijn nieuw en betekenen ook nieuwe kansen. Er moet onkruid worden gewied en bloemen worden geplant in onze 'tuin' hier op aarde.

